



15 november intratuin kerstmarkt

Gezellig met elkaar naar de Kerstmarkt van Intratuin Pijnacker. We waren benieuwd hoe de kerstmarkt dit jaar eruit zag. Veel lichtjes in ieder geval en veel bling bling. Het was gezellig druk. Er werd mooie kerstversiering gekocht. Natuurlijk was er tijd voor een bakkie koffie of thee en een lunch. Van 10 tot 14 uur zijn we zoet geweest. Je denkt het is ieder jaar hetzelfde, maar nee, dat is het toch niet. Veel bewondering voor het maken van de tafels. Er is zoveel te zien. Soms kom je ogen tekort. Deze keer konden we niet genoeg vrijwilligers mee krijgen. Dus werd er uit particuliere kring duwers gezocht en die kwamen, waardoor er toch meer gasten mee konden..









