



10 december 2022 hebben we onze vrijwilligers in het zonnetje gezet.

Eerst de verplichte begroting goed keuren en daarna gezellig met elkaar en onder leiding van Marjolein een kerstbal gemaakt. Een bal van piepschuim en versieren met mooie kraaltjes, linten, en andere materialen. We hadden veel lol met elkaar. Ook hier werd er een lekker glaasje fris of wijn geserveerd.

Tijdens de kerstbal maken, was het buffet klaar gezet. Surinaams/Indisch. Daar er op meer vrijwilligers was gerekend, konden we na afloop allemaal een bakje eten meenemen. Jammer dat er zo weinig vrijwilligers waren. Speciaal op een zaterdag geagendeerd. Een stukje verplichting vanuit de Nationale vereniging om de begroting door de vrijwilligers goed te laten keuren. (ik verzin het niet zelf) en daarna gezamenlijk eten. Er werden geen kosten berekend. Daar de Zonnebloem van donaties leeft, was dit wel zuur, dat ondanks een leuk programma, zo weinig vrijwilligers op kwamen dagen.





