



25 Augustus 2022 was het zover, eindelijk was het tijd voor onze boottocht.

De dag begon goed. Iedereen was op tijd, behalve de bus. Die weigerde de vorige dag te rijden en de chauffeur moest een andere bus in een andere plaats ophalen. Hierdoor kwamen we te laat bij de boot aan. Omdat het een verschrikkelijke warme dag was en ook de dagen ervoor, stond het water erg laag. Een reden waardoor we niet door de Biesbosch konden varen. De kapitein vaarde uitgebreid over de Merwede. Dat was een hele andere belevenis. Bedrijvigheid op het land, weide landschappen en grote boten in het midden van de Merwede werden ons deel. Op de boot werden we verrast met heerlijke koffie en gebak. Ook de lunch was een traktatie. Het was, ondanks de temperatuur, een belevenis om met de boot op pad te gaan. Eind van de middag werden we gezond en wel afgeleverd bij de Cort vd Lindenstraat. Gauw gaan sparen voor een volgende boottocht.







